

HET SCHIEREILAND AGION OROS

Agion Oros, ook wel bekend als de Heilige berg Athos of Mount Athos is het derde schiereiland van Chalkidiki, de meest oostelijk gelegen poot. Agion Oros is uniek in de wereld. Ten zuiden van de badplaats Ouranoupolis, begint een Monastische staat. Athos heeft een autonome status binnen de grenzen van Griekenland, maar valt op financieel vlak buiten de Europese Unie. Verantwoording wordt enkel rechtstreeks afgelegd aan het Oecumenisch patriarchaat van Constantinopel (Istanboel). Athos is indrukwekkend. De boot gaat vanaf Ouranoupolis naar Daphni, de haven van het klooster. Agion Oros wordt 'de tuin van de Heilige Moeder Maria' genoemd en de toegang is helaas voor vrouwen verboden. Vrouwen kunnen het schiereiland alleen met toeristische bootjes vanaf een afstand bekijken.

Op Athos bevinden zich twintig kloosters van de Orthodoxe Kerk en elk van deze kloosters heeft een eigen grondgebied. De meeste kloosters zijn Grieks-Orthodox, toch zijn er kloosters met andere nationaliteiten bijvoorbeeld Russisch, Servisch en Bulgaars. Het is een vreemd gevoel om een groot gebied te bezoeken waar geen vrouw te bekennen is. Bij het instappen op de boot zie je alleen maar mannen, allemaal moni-





ken, priesters en pelgrims. De tocht naar het haventje van Dafni duurt drie uur, de boot maakt tussenstops bij diverse kloosters. Het zijn prachtige kloosters die te midden van een prachtige groene natuur liggen, werkelijk buitengewoon indrukwekkend. In Dafni komen boten vooral uit Ouranoupolis, maar ook uit Ormos Paragias in Sithonia. Het ligt onderaan een helling, hier bevinden zich onder andere een douanepost, een politiepost, een café, een aantal winkeltjes en een aantal opslagplaatsen. Vanaf hier vertrekken de bussen naar o.a. de hoofdplaats Karyes en vanaf daar naar meerdere kloosters. Om hier te komen dient men eerst een verblijfsvergunning (diamonitirion) aan te vragen. Dat is een soort visum die verplicht is en die aangevraagd kan worden via het Athos Consulaat in Thessaloniki. Hier betalen de Orthodoxen ongeveer 25 Euro voor, de niet-Orthodoxen betalen 35 euro. Men mag dan maximaal vier dagen hier verblijven. Je verblijft dan in een klooster of in een van de dorpsgemeenschappen, je eet dan met de monniken mee en slaapt in kloosters. De kloosters zijn erg oud, sommige zijn méér dan duizend jaar oud. Als je een klooster binnenwandelt, waan je je in de middeleeuwen. De kloosters zijn zelfvoorzienend, alle monniken hebben diverse werkzaamheden. Sommige zijn landbouwer, andere zijn wijnboer, postbode etc. Ze proberen zoveel mogelijk hun eigen voedsel te produceren. Zijn verblijfsplaats was bij monniken die wijn verbouwden, bij Myopotamos, een schitterend gebied in de groene natuur en veel wijngaarden. De wijn die hier wordt geproduceerd, wordt buiten Agion Oros verkocht en zelfs geëxporteerd naar het buitenland. Op die manier heeft de gemeenschap inkomsten en kan zichzelf onderhouden.

Agion Oros bestaat niet alleen uit de kloosters en de Monastische gemeenschap. Vanaf Ouranoupolis en ten noorden van Ouranoupolis bevindt zich een groot toeristisch gebied met mooie zandstranden, dorpen en veel luxe hotels. Het pittoreske Ouranoupolis is erg populair en de stranden zijn hier bijzonder mooi. In Ouranoupolis zijn vele restaurants, maar restaurant BRITTIKOS is een aanrader. Hier zijn zowel luxe vijfsterren hotels

als meer betaalbare accommodaties. Via Ouranoupolis rijden we richting de badplaats Ierissos, aan de oostkust van Chalkidiki. Een opvallend fenomeen aan het strand van Ierissos zijn de eigenaardige rotsen die in het water aan het strand liggen en die de Grieken Kakoudia noemen. In Ierissos, dat ook weer een schitterend strand heeft, zijn veel hotels en appartementen, winkels, restaurants en allerlei leuke terrassen te vinden. Ook is er een haventje waar vandaan allerlei bootjes dagtrips organiseren naar de oostelijke kust van de Heilige Berg Athos en richting Olympiada, een erg leuk vissersdorp in het noordoosten van Chalkidiki. Volgens de traditie zou Olympiada de naam gekregen hebben van de moeder van Alexander de Grote die zo heette en naar dit gebied was verbannen. De afstand tot Ierissos bedraagt ongeveer 35 kilometer. Olympiada is een toeristisch gebied met veel hotels, campings en mooie stranden.

Op minder dan een kilometer van Olympiada bevindt zich Oud Stageira. In Oud Stageira is de beroemde Griekse filosoof Aristoteles geboren. Oud Stageira ligt op een klein schiereiland op de top van een heuvel. Dit mooie schiereiland noemen de Grieken Liotopi wat letterlijk "zonneplaats" betekent. In Oud Stageira zijn de oude muren te zien en allerlei archeologische ruïnes. Het uitzicht vanaf hierboven is prachtig. Wanneer je vanuit Olympiada richting Thessaloniki gaat kom je enkele leuke traditionele dorpen tegen. Een prachtig dorp is Arnaia, dit ligt prachtig in een groen gebied met dennenbomen. Ten noorden van dit dorp, ligt de mooie vallei met daar tegenover de bossen van het groene Dervenikos gebergte. Wat Arnaia heel aantrekkelijk maakt zijn de huizen die in Macedonische stijl zijn gebouwd en de met stenen geplaveide straatjes en steegjes. De huizen zijn erg kleurrijk. Een kleur die opvallend veel gebruikt wordt om de huizen te schilderen is paars. Ze zijn allen van grote stenen gebouwd en hebben vaak houten balkons. Er is een mooi dorpsplein met leuke cafés en restaurants. In Arnaia zijn geen grote hotels, wel tal van leuke herbergen waar men kan overnachten en waar men kan eten. Zelf logeerde ik in de herberg Mitsiou, een oud herenhuis uit 1812 dat helemaal is



gerenoveerd. Een andere leuke herberg is de herberg Alexandrou. Ook deze herberg was vroeger een oud herenhuis maar is nu een leuke verblijfplaats met een goed restaurant. Hier bestel je de lekkere lokale worsten, de paddenstoelen, de plaatselijke feta en de prima lokale wijn. Een erg goed restaurant ligt beneden aan het dorp in het bos bij het park; dit restaurant heet Bakatsianos, hier werkt een Griekse kok die lang in Brussel heeft gewoond en zowel Frans als Nederlands spreekt.

Wil je Chalkidiki goed verkennen, dan heb je minstens een week per schiereiland nodig. Hoewel Chalkidiki op het vasteland ligt, heeft elke "poot" de uitstraling en sfeer van een Grieks eiland. De variëteit en de groene natuur zijn maar enkele pluspunten van het gebied. Alle ingrediënten voor de meest veeleisende toerist zijn hier aanwezig; of je nu wilt wandelen of van stranden en watersporen houdt of van cultuur en natuur houdt of van kloosters en religieuze cultuur, alles is in Chalkidiki te vinden.

Meer informatie over Chalkidiki op:
www.grieksegids.nl/chalkidiki

Filmpje van Chalkidiki op:
www.grieksegids.tv



Met dank aan:
 de **Organisatie voor toerisme in Chalkidiki** die ons gefaciliteerd heeft om deze reportage te maken.
www.visit-chalkidiki.gr en www.chalkidiki-hotels.gr
 de **Mount Athos Area Organization**
www.mountathosarea.org
Blue Bay Hotel in Afytos www.bluebayhotel.com.gr
Hotel Porto Carras www.portocarras.com
Dirent Rent a Car www.direntacar.gr
Pavlos Kerasavopoulos, voorzitter van de federatie van Griekse gemeenschappen in Nederland.

